

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af sin moder Betty, der er Anna og Niels Peters 3. barn.

Kort og breve er afskrevet med bogstavering og tegnsætning som fremgår i kortet og i brevene.



Bedstemors lykønskingskort



Anna og Niels Peters dobbeltseng. Den har barnebarnet Gert og hans kone Anne Marie arvet, og den er sat i tip-top stand. Foto Arne Bjørn Jørgensen 2010

”Kære Anna!

Mine hjerteligste og bedste Ønsker for dig og din Mand på Bryllupsdagen¹ og i Fremtiden, hvo som tror på Gud i Modgang og Medgang, bliver ikke skuffet, kommer end Modgangsdage, når de komme fra Ham, så skal vi nok lære at forstæe², at det tjener til vort gavn, som en gang skal velsignes os, derfor ! skal I bygge Jert Hus, på Ordets Klippegrund så stå det fast i hvert en Stund, såvel i Sorg og Modgang, som i Kærlighed og Glæde.

Undskyld Kære Anna! Mit Kort er ikke efter mit Ønske, med da jeg har haft Bud to Gange, og er ikke mere Tid, så må du nøjes med det, jeg tænker på det er Lykkens Pose, hun kommer med – jeg sender så hermed en lille Erindring, som jeg håber du ikke forsmär. – Tak for gode gamle Dage og de bedste Hilsner Til dig og Din Mand.

Fra Bedstemor³”

¹ Anna og Niels Peter blev gift den 16. oktober 1909 i Særslev, Skovby, Odense.

² Hun skriver konsekvent bolle-å på formen ä. Niels Peter skriver ”å”.

³ Hvem er ”Bedstemor”? Begge Annas bedstemødre er for længst døde på dette tidspunkt.



Forsiden af kortet

Breve fra Niels Peter Jørgensen til Anna Kirstine Larsen

Brevene er skrevet i deres forlovelsestid. I perioden 1902 – 1905 drog Niels Peter og storebror Hans til Odsherred på Sjælland og levede af murerarbejde der. De mødte 2 piger fra Vig-området, der begge hed Anna, og som de senere blev gift med.

Se også historien om "Niels Peter Jørgensen og Anna Larsens ungdomsbreve", hvor flere breve er med.

Farstrup Hed den 20/8 07.

Kære Anna!

Vil mange Tak for
Brevet og Kærligt, det
var et rigtig lægt
Brev men du var
også meget længe om
at skrive det. Jeg havde
ellers bestemt at skrive
i Søndags; men så var der
en af Mørene, der gerne
vilde have mig med
til Odense, der er nemlig
et stort Birkhus der ligger
derude i denne Måned,
og jeg Cyklede så med
i Skidat for at skrive

"Farstrup Hed den 20/8 07

Kære Anna!

Nu mange Tak for Brevet og Kortet, det var et rigtigt langt Brev men du var også meget længe om at skrive det. Jeg havde ellers bestemt at skrive i Søndags; men så var der en af Murene, der gerne vilde have mig med til Odense, der er nemlig et stort Cirkus der ligger der ude i denne Måned, og jeg Cyklede da med i Stedet for at skrive og vi kom ikke Hjem inden Kl. 1 om Natten.

Også i Aftes skulde jeg ud til en Mand, som vi har bygget en Lade for, og se at få nogle Penge. Det regner herovre næsten hver Dag, det gør del velsagtens ovre hos jer også. Vi spilder ikke så lidt Tid over det. I disse Dage arbejder vi i Farstrup her lige ved Siden af.

I dag har det også regnet et Par Timers Tid, så vi måtte gå i Tørvejr, det var da Meningen, at vi vilde sove, men det blev der ikke noget af, vi var gået ind i et Hus, hvor der sad lidt Hø, der var straks et Par urolige Hoveder, der kom op at Brydes, og det varede ikke ret længe inden vi var kommet med alle sammen. Det så helt sjov ud, når vi kunde komme til at se et Øjeblik. Vi var 11 Mand som lå og væltede sig imellem hverandre, til vi blev så svedt og trætte, til vi næsten ikke kunde røre os af Pletten.

Så de vil sådan have dig til at blive der ovre til Sommeren, det er da ikke værd at love dem.

Dette brev må du jo kunde nå at få på Torsdag, jeg mener at du kan nå at få det en Dag før der.

Vil du så hilse din Broder og hans Kone⁴ mange Gang fra mig og sige Dem Tak for sidst. Vi havde det jo godt der nede i Julen. Nu kan vi jo snart nå Efteråret igen, og så er det jo ikke så længe til Jul, så skal vi rigtig have det godt. Vi Murer glæder os jo sjældent til Vinteren, men jeg kan næsten ikke lade være at længes efter den somme Tider.

Nu kan jeg ikke se mere denne Gang.

God Nat lille Anna, sov vel!

En Kærlig Hilsen fra din hengivne

Niels Peter Jørgensen"

"Farstrup Hed den 13/11 07.

Kære Anna!

Først skal du have Tak for Brevet. Jeg havde jo ventet på det lidt, men du måtte jo også vente meget længe sidste Gang, så jeg kan jo ikke være bekendt at klage mig.

Jeg kan fortælle dig, at Hans har købt Byggeplads i Kusterslev ikke langt fra den ny Gård vi byggede sidste Sommer; han har lavet Tegning til det i Dag, og jeg har hjulpet ham lidt og så cyklet omkring og snakket

⁴ Det er Lars Peter Larsen og hans kone Anna Kamilla Olivia Nielsen. Han var på dette tidspunkt fyrbøder på Høng-Tølløse banen.

med Folk. I Morgen skulde vi have begyndt på det; vi skulde se at få det under Tag til Jul, det kommer nu meget and på Vejret⁵.

Om de skal giftes til Jul det ved jeg ikke, det tror jeg nu ikke⁶, der bliver noget af. Så du har slet ikke talt med Anna siden hun er kommet Hjem. Hvad synes du egentlig om hende, for jeg synes nu slet ikke så godt om hende.

I har så også haft noget Frost der ovre, vi har haft Frostvejr i 3 Dage; da kneb Det jo da noget med at holde Varmen om Natten for det dårligste jeg kan hytte mig det er i Sengen; med det bliver vel bedre til Jul? Du kan tro, at jeg ved også nok hvor mange Uger det er til Jul.

Anna har talt om Pladsen, men jeg har ikke hørt noget der har passet endnu; men det må jo sagtens kunde lade sig gøre at få sådan en, det var jo det bedste⁷.

Vi skal sådan ud at have Andesteg på Fredag Aften.

Du er da blevet rask igen kan jeg se, nu må du jo se at holde dig rask til Jul. Jeg har været så forkølet i den sidste Tid, men det tænker jeg, at det skulde snart gå over, det er vist kommet fordi vi har ligget med Vinduerne åbne om Natten.

Mange Kærlige Hilsener

Fra d.k.⁸ Niels Peter Jørgensen

Sov vel!"

⁵ Huset blev færdigt, og fik navnet "Annasminde" efter Anna – se næste note.

⁶ Anna Martine Cecilie Nielsen og Hans Marius Jørgensen blev gift den 17. juli 1908 i Vigerslev kirke. De fik et barn Else den 9. april 1909, men det døde allerede den 19. august 1909, og Anna døde den 24. juli 1909.

⁷ Først den 2. maj 1909 fandt Niels Peter en Plads til Anna. Det var i Søndersø hos Otto Petersen

⁸ d.k. Mon ikke det står for din kæreste.



Hanses hus i Kosterlev. Foto: Arne Bjørn Jørgensen, 2005

"Farstrup Hed den 11/12 07.

Kære Anna!

Du har vel sagtens ventet Brev fra mig længe. Jeg har også tænkt på at skrive længe, men derved har det også blevet. I Aftes havde jeg ellers bestemt at skrive, men så kom der en Arbejdsmand, som har arbejdet for os i to Aar, og har været på Sukkerkogeriet i de sidste 3 Måneder, så kunde jeg ikke komme til at skrive. Vi spillede Kort, og han dansede med Pigerne, for det er sådan en gemytlig en. Det regner hver dag herovre, så vi er snart ved at drukne.

Vi har kundet arbejde de sidste Dage. I Mandags var jeg ovre ved Skrædderen jeg troede, at jeg kunde have fået et nyt sæt Tøj til Jul, men det kunde ikke lade sig børe. Jeg må da vente til efter Helligdagene og nøjes med det gamle i Julen.

Nu er det snart ikke ret længe til Jul, tror du også, at de holder af at have mig gående derovre i Helligdagene, dersom du mener, at de ikke er så glad ved det, må du endelig ikke være ked af at lade mig det vide, for jeg er meget ked af at være nogen til Ulejlighed. Jeg kan også godt vente et halvt Aar endnu skal det være. Jeg har ikke hørt nogen Plads som padsser dig endnu, men det må der vel nok kunde findes

en. Jeg har så kolde Fingene i Dag, at jeg næsten ikke kan skrive, men du får vel nok studeret det igennem alligevel.

Vi skulde sådan have været til Jylland i disse Dage, men det blev heller ikke til noget over al det Regnvejr. Vi har fået støbt Grunden til Hanses Hus, med vi har ikke kundet få kørt nogle Mursten til, fordi det er så vådt, så det ikke har ladet sig gøre at køre på Jorden.

Hilsen fra din N.P. Jørgensen”

24. oktober 2010

Arne Bjørn Jørgensen